



Mennonites en gastgezinnen na afloop van de dienst op 9 september 2023



Lantaarn en pinakel



DANK VOOR UW GASTVRIJHEID IN 2023

Op 15 juni, 17 augustus en 9 september 2023 kwam een groep Mennonites naar Berltsum voor een overnachting. Voor deze doopsgezinden uit Noord-Amerika is logeren in Berltsum en omgeving een 'highlight' van hun Europa-reis. De Vrienden van Vermaning en de Doopsgezinde Gemeente bedanken de gastgezinnen hartelijk voor hun gastvrijheid.

OOK GASTGEZIN WORDEN IN 2024?

Tientallen gastgezinnen bieden al sinds 1970 dé meerwaarde door Mennonites gastvrij te ontvangen. Hebt u slaapplekken voor één of twee personen? En wilt u ook eens gastheer/-vrouw/-gezin zijn? Informeer naar de mogelijkheden bij Frederika Hiemstra-Kooistra, (0518) 795128. Voor 2024 staan twee overnachtingen op het programma, namelijk op donderdag 13 juni en op donderdag 12 september.

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS

Het bestuur van de Vrienden van de Vermaning bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in 2023, zoals koffieschenken, schoonmaken en technische klussen. Dankzij een Berltsumer die zijn diensten belangeloos aanbood hebben we nu een prachtige virtuele 3D-rondleiding op onze vernieuwde website. Kijk op www.doopsgezindenberltsum.nl voor het resultaat en ontdek wie deze kwaliteiten in huis heeft.

GEREALISEERDE WERKZAAMHEDEN IN 2023 DOOR DE VRIENDEN VAN VERMANING

- Drempelhulpen in de Vermaning en Mennozaal, zodat deze ruimtes nu voor iedereen toegankelijk zijn
- Terras en buitenruimtes achter Mennozaal herstraat
 - Opslagruimte geplaatst
- Bepanting en bollen volgens tuinontwerp achter en aan zijkanten Vermaning aangelegd
- Nieuwe lantaarns aan zijkant bevestigd zodat de Mennozaal ook in het donker goed te bereiken is
- Pinakel, een versiersel bovenop de voormalige kosterwoning, stevig en recht gezet

De werkzaamheden waren mede mogelijk dankzij bijdragen van het Iepen Mienskipsfûns, waarvoor hartelijk dank!

HET BESTUUR

Het bestuur van de Vrienden van Vermaning bestaat uit:

Oane Dijkstra, voorzitter, (06) 219 34 723
Hieke Joostema-Greidanus, secretaris/
penningmeester, (0518) 462 542

Het doel van de Vrienden van Vermaning is om de Doopsgezinde Gemeente Berlikum in stand te houden en te helpen bij de exploitatie. Dat doen we door activiteiten met nieuwe ontmoetingen te organiseren en door het rijksmonument Vermaningsstrjitte 3 bouwkundig in goede staat te houden



WORD OOK VRIEND VAN VERMANING

Voor 50 euro per jaar bent u een Vriend van Vermaning en steunt u structureel het behoud én het duurzame en vernieuwende gebruik van dit rijksmonument in Berltsum.

Meld u aan door een e-mail te sturen naar bram.hieke@gmail.com o.v.v. uw naam en adres en maak tegelijk het bedrag over op NLO2 RABO 0370 8213 19. U kunt ook de QR-code hieronder scannen om met iDeal te betalen.

MAAK DE VERBOUWING MOGELIJK



In 2024 willen wij graag de kosterwoning verbouwen. Wilt u daaraan bijdragen? Scan dan de QR-code en maak via iDeal een bedrag naar keuze over. U kunt natuurlijk ook een bedrag overmaken naar rekeningnummer NLO2 RABO 0370 8213 19

VERBOUW KOSTERSWONING & ACTIVITEITEN SEIZOEN 2023-2024



WELKOM IN DE MENNOZAAL

- Verhuur voor maximaal 50 personen
- Gezellig en geschikt voor verjaardagen, jubilea, reünies, uitjes, vergaderingen...
- Zelfbediening met eigen consumpties en gebruik van alle voorzieningen van de Mennozaal
- Vaatwasser, gasfornuis en grote koelkast aanwezig
- In de voorjaars- en zomerperiode een schitterend tuinterras met unieke bomen en beplanting, inbegrepen bij de verhuurprijs. Hier kunnen ook 50 personen zitten.

Bekijk ook onze nieuwe website voor de mogelijkheden en foto's:
www.doopsgezindenberltsum.nl

Nadere informatie bij:
Hieke Joostema-Greidanus, beheerder,
(0518) 462 542 of via bram.hieke@gmail.com



DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZOEKT INSPIRATIE!

*Als Doopsgezinde Gemeente zoeken we mensen die hun inspiratie en levenswijsheid met ons willen delen. Mensen die zelf graag geïnspireerd worden en willen leren van anderen. Onze geloofsgemeenschap wil een plek zijn waar met enige afstand wordt gekeken naar wat er in de wereld gebeurt, een plek van bezinning en rust. Een plek ook om stil te staan bij zin en onzin, goed en kwaad, mooi en niet mooi, omdat we geloven dat dat bestaat, en dat bewust keuzes maken ons helpt om als mensen tot recht te komen. Als iets van bovenstaande je aanspreekt, overweeg dan je aan te sluiten als lid of als vriend. Of neem deel aan de **oriëntatiekring** die in het nieuwe jaar weer begint. We gaan daar ontdekken en delen wie jij bent en wat jij belangrijk vindt en of dat past bij onze gemeenschap. Vier of vijf avonden waarop we twee uurtjes met een kop thee of koffie op zoek gaan naar onszelf en elkaar. Neem contact op met onze voorganger Oane Dijkstra voor meer informatie of om je op te geven. voorgangerdgberltsum@gmail.com
Telefoon: (06) 219 34 723*

TOONEELSTUK 'ONTMOETING MET GEVOLGEN'

Op zondag 12 november komen Sikke en Korneel Roosma opnieuw naar de Vermaning met hun toneelvoorstelling 'Ontmoeting met gevolgen' over Geertruydt Jansdochter Hoyer (de vrouw van Menno Simons) en haar achter-, achter-, achterkleindochter Geerte de Vries. Beide vrouwen kijken terug op hun keuzes in het leven en welke gevolgen die hadden. Wie kan zeggen waar hun wegen samenkomen? Alleen de tijd kan dat. Vaak bepalen 'toevallige ontmoetingen' het leven.

Dit bijzondere doopsgezinde toneelstuk wordt in de Vermaning voor de laatste keer gespeeld. Inloop met koffie/thee in de Mennozaal vanaf 14.30 uur, de voorstelling duurt van 15.00-16.30 uur. Van harte welkom. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte. Wij nodigen u na de voorstelling uit voor een hapje en een drankje.



De begane grond en eerste etage links van de deur worden verbouwd tot een woning. De overige ruimtes blijven in gebruik van de Doopsgezinde Gemeente en Vrienden van Vermaning

GROTE VERBOUWING KOSTERWONING

De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente wil graag de voormalige kosterswoning van de Vermaning verbouwen. Plannen daarvoor zijn in voorbereiding. Het doel is om een gedeelte van de kosterswoning (het voorhuis van de kerk) weer geschikt te maken voor bewoning. De rest – het grootste deel – zal door de Doopsgezinde Gemeente en Vrienden van Vermaning gebruikt worden voor boekenmarkten, exposities, opslag en archivering. Van de eerste naar de tweede verdieping komt een nieuwe trap. Op die manier kunnen we in de toekomst onderhoud uitvoeren op het monumentale dak.

De laatste verbouwing van de kosterswoning was begin jaren '80. Alle ruimte zijn inmiddels gedateerd. Na de verbouwing is het gebouw toekomstbestendig en ontstaan er meer mogelijkheden voor verhuur, voor allerlei activiteiten. De inkomsten daarvan zorgen voor een steviger financiële basis om de Doopsgezinde Gemeente in stand te kunnen houden. De Vermaning is de enige doopsgezinde kerk in Waadhoeke die nog in gebruik is.

Voor de verbouwing is ongeveer 165.000 euro nodig. De Vrienden van Vermaning gaan een deel betalen. Om geld op te halen organiseren we extra boeken- en cadeaumarke



BOEKEN- EN CADEAUMARKTEN

De extra boeken- en cadeaumarke

vrijdag van 14.00 – 16.40 uur
en zaterdag van 10.00-15 uur

24 en 25 november

1 en december

12 en 13 januari
19 en 20 januari
26 en 27 januari

2 en 3 februari
9 en 10 februari
16 en 17 februari
23 en 24 februari

BOEKEN GEVRAAGD!

De Vrienden van Vermaning ontvangen graag uw tweedehands boeken om te verkopen. U kunt losse boeken kwijt in het groene kastje dat voor de Vermaning staat. Heeft u een grote hoeveelheid boeken, dan komen we die graag ophalen. Neem daarvoor contact op met Hieke Joostema-Greidanus, 0518-462542 of bram.hieke@gmail.com Alvast hartelijk dank!