

Wanneer zijn er vieringen in de vermaning in Berltsum?

Standaard de eerste zondag van de maand. Soms zijn er uitzonderingen, hou de website in de gaten. Vieringen beginnen 's ochtends om 10:00 en zijn vrij toegankelijk. Soms zijn er bijzondere diensten.

Wordt er ook avondmaal gevierd?

Ja, er wordt periodiek avondmaal gevierd. Als dit zo is wordt het bij de bijzonderheden vermeld. Het avondmaal is toegankelijk voor iedereen die zich daartoe geroepen voelt.

Kan ik mijn kind laten dopen?

Binnen Doopsgezinden bestaat geen kinderdoop. Wanneer u een kind krijgt, door geboorte of adoptie, bestaat de mogelijkheid om als ouder(s) in de gemeente God daarvoor te danken met Kinderopdracht-geboortedankzegging. Samen met de voorganger kunt u vormgeven aan deze dienst.

Kan de kerk/ Mennozaal worden gehuurd voor activiteiten?

Dat is zeker mogelijk. Neem daarvoor contact op met de beheerster mw. Hieke Joostema (bram.hieke@gmail.com). De activiteiten mogen niet strijdig zijn met de grondbeginselen van de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Als u twijfelt neem dan contact op met mw. Joostema.

Hoe kan ik lid of vriend worden van de doopsgezinde geloofsgemeenschap Berltsum?

De geloofsgemeenschap is actief op zoek naar nieuwe leden of vrienden. Als u nieuwsgierig bent of de Doopsgezinde geloofsgemeenschap iets voor u is neem dan contact op met onze voorganger (voorgangerdgberltsum@gmail.com). Jaarlijks wordt er een zogenoemde "oriëntatiekring" georganiseerd. Hierbij gaat het vooral om stil te staan bij de eigen levensbeschouwing en in hoeverre dat past bij het Doopsgezinde gedachtegoed.

Wat zijn Typische Doopsgezinde kenmerken?

Geloof is persoonlijk. Het is van jou en jij bepaalt wat je gelooft en wat niet. Je hebt de vrijheid om te twijfelen, te bevragen en ter discussie te stellen. Maar dat is slechts het begin. Want we zijn een gemeenschap en daarin stellen we de vragen ook aan elkaar. In de ontmoeting komen we tot nieuwe inzichten. In het gesprek komen we verder. Ook komen we verder door wat we doen met die vragen, twijfels en antwoorden. Daarin zit ons geloof. Daden gaan woorden te boven.

Zijn er dan geen dingen waar doopsgezinden het over eens zijn? Misschien toch. Doopsgezinden dopen alleen mondige mensen. We dopen mensen op basis van een zelfgeschreven belijdenis. Mensen die die keuze zelf in volle overtuiging maken. En we gaan respectvol om met elders gedoopten. Je hoeft overigens niet gedoopt te worden om belijdenis te doen. En je bent onderdeel van de gemeenschap, ook als je niet gedoopt bent.

Doopsgezinden zijn in de kern geweldloos, in woord en daad. Streven naar vrede en gerechtigheid in de wereld zien we als een kerntaak. Overal op de wereld zijn doopsgezinden en we helpen waar nodig. En we leren van mensen overal op aarde.

We streven naar gelijkwaardigheid, ook in het ambt. Niet alleen was de eerste vrouwelijke predikant in Nederland doopsgezind, ook speelt je sekse, geaardheid, huidskleur of overtuiging geen enkele rol in het ambt en/of om onderdeel te zijn van de gemeenschap.

De plaatselijke gemeente is de basis. Dat is de plek waar je met elkaar oploopt en elkaar bevraagt. En naar elkaar omziet. De plek waar je je geloof ontwikkelt en het allermeest gemeenschap bent.